



Nieuwsflits zomer 2024

> Katholiek

Nog steeds is het aantal mensen dat zich in Nederland "katholiek" noemt dalende. Elders in de wereld is dat overigens stijgende, maar dat terzijde. Inmiddels zegt minder dan 20% van de mensen in Nederland zich katholiek te noemen en daar weer van zijn enkele procenten regelmatige kerkgangers.

Dat laatste is ook in onze kerken merkbaar. Het aantal bezoekers aan de weekendvieringen neemt af, evenals de deelname aan de sacramenten zoals de H. Communie, H. Vormsel en de vraag naar kerkelijke uitvaarten. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor onze gebouwen, hun beeldbepalende aspecten in de stad en de dorpen en ook hun historische betekenis toe. Vooral het even binnenlopen, de sfeer proeven, een kaarsje aansteken staat erg hoog in de belangstelling. Dat laatste geldt ook voor de Mariakapellen en landkruizen. Weet U dat daarvan binnen onze parochiegrenzen rondom de 25 staan?

De katholieke uitstraling binnen onze parochie komt verder ook op vele andere plekken terug. Denk aan de tenaamstelling van straten, scholen, organisaties en verenigingen. Ook namen van heiligen, belangrijke personen vanuit de kerk, historische feiten en gebeurtenissen, je ziet ze op vele plaatsen in onze dorpen en de stad.

Het woord "katholiek" komt uit het Grieks "katholikos" en betekent "algemeen / universeel". Het is een begrip dat al bijna

2000 jaar meegaat. Iedere zondag en feestdag belijden we in het "Credo", de geloofsbelijdenis, dat wij geloven in de "ene heilige katholieke kerk" (Nicea 4e eeuw). Mooi dat dit begrip "katholiek" ons al eeuwen als algemene/universele kerk mag dragen en dat het zo diep verankerd is in vele zaken rondom ons. De opletende mens kan het volop elders en in zijn/haar eigen omgeving tegenkomen en met ons waarderen. Wellicht ook, dat er naast alle falen ook veel goeds tot stand gebracht werd en wordt.

Mag ik U en de uwen, mede namens mijn collegae, op al die plaatsen waar U in deze vakantietijd verblijft, rust en bezinnende momenten toewensen?

Pastor B. Reerink

Pastoor Parochie H. Plechelmus

> Vanuit het bestuur

Willy Wesselink heeft om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap van het bestuur neergelegd. Verder is de benoemingstermijn van de bestuursleden Tiny Willemsen en Hennie Goorhuis door het Aartsbisdom met een jaar tot 1 juni 2025 verlengd. Binnen het parochiebestuur wordt op dit moment nagedacht over de inrichting van de Basiliek. Na de vakantie van 2024 zal een eerste concept worden besproken.

Voor de jaarlijkse actie Kerkbalans van de geloofsgemeenschappen in Oldenzaal was Jan oude Luttikhuis een heel belangrijke schakel. Door het recente overlijden van Jan zijn de Oldenzaalse geloofsgemeenschappen op zoek naar (een) opvolger(s) voor hem.

De totstandkoming van de Visie Plechelmus 2030 -de opvolger van Plechelmus 2024- heeft door persoonlijke omstandigheden van de externe begeleider bij dit proces enige vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat na de vakantie 2024 dit proces weer volop wordt opgepakt.

Het tijdelijke arbeidscontract voor het Centraal secretariaat van Jenan Al Bazi – Kourkis is per 1 mei 2024 beëindigd. Trudy

ter Braak is, op basis van vrijwilligheid, bereid gevonden een deel van de werkzaamheden van het Centraal Secretariaat op haar te nemen. Er wordt nog gezocht naar een of twee vrijwilligers die een deel van de werkzaamheden voor hun rekening willen nemen. Door het vertrek van Jenan Al Bazi-Kourkis is het Centraal secretariaat op vrijdag niet meer bereikbaar.

Op 23 juni werd er in Berghuizen een koepelviering gehouden waar ook de Protestante Kerk, De Syrisch Orthodoxe Kerk en de Islamitische Moskee participeerden. Deze werd goed bezocht.

De ouderendag die geloofsgemeenschap Maria in Berghuizen heeft georganiseerd is goed bezocht. Het bestuur stelt vast dat aan dergelijke bijeenkomsten binnen de parochie behoefte bestaat.

> Ontmoetingsdag

Op woensdag 24 april 2024 hadden we Onze "Ontmoetingsdag Plechelmusparochie" in het Kulturhus De CoCeR te Rossum. Deze dag, bestemd voor de hele parochie Oldenzaal, die ook Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo omvat is het een dag geworden met inhoud en gezelligheid.

Hulpbisschop Hoogenboom was in ons midden en ging voor in de Eucharistie. Na een heerlijke lunch heeft hij over het synodale proces verteld.

De dag werd afgesloten met een Marialof met ziekenzalving/ziekenzegen. Het werd muzikaal omlijst door het Nederlandstalig Basiliëkkor. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers van onze geloofsgemeenschappen en de gastvrijheid van het Kulturhus de CoCeR in Rossum.

Het was een goede "ONTMOETING".
Els Horsthuis

> Gezinszondag

Beste parochianen, graag deel ik jullie mee dat ik de gezinszondagen, gezien als vrijwilligster, als zinvol en leerzaam heb

ervaren. Hoe fijn is het om met ouders en kinderen samen te zijn. Mede door pastor Constance Janssen, pastor Ine Wilbers, Pastor van der Sman en Pastor Reerink zijn er 4 gezinszondagen geweest waarbij we in Rossum samen zijn gekomen in de CoCer te Rossum. Het Kulturhus, Thijplein 1. Ook hebben vele vrijwilligers geholpen om deze vier gezinszondagen tot een groot succes te maken.

De zondagmorgen begon altijd met een inloop rond 10.00 uur waarbij we de namen van ouders en kinderen even gingen checken, en daarna was er een momentje van bezinning en begroeting, en kon Constance de gezinszondagen openen.

Hierna gingen we uiteen in verschillende groepen. Er was kinderkerk, kinderen die de eerste heilige communie gingen voorbereiden, en vormelingen die zich gingen voorbereiden voor het heilig Vormsel. Rond de klok van 11.30 uur konden de kinderen samen een broodje eten en een beker ranja drinken, en de ouders konden even gezellig een praatje maken onder het genot van een kopje koffie en een plak krentenbrood. Hierna begon de viering in de kerk van Rossum. Een fijne viering waarbij de kinderen en hun ouders vooral centraal staan en ook mogen helpen bij de dienst.

Ouders vinden het fijn dat vooral de kinderen bij de vieringen worden betrokken en dat ze mogen meezingen en stukjes tekst mogen voorlezen in de kerk.

Een wens van velen is dat we de gezinszondagen kunnen behouden en ook blijven leren van elkaar. Onze meningen durven te uiten en verbeteringen kunnen aanbrengen waar dit nodig zou zijn.

Ik als vrijwilligster, wil iedereen hartelijk bedanken voor de grandioze inzet, die al getoond is in deze vieringen en dat we samen met elkaar verder op weg gaan.....

*Vriendelijke groet,
Miranda Kolmschot*

> Plechelmusfeest

Op zondag 14 juli vieren we weer ons jaarlijkse Plechelmusfeest. Hieraan werken de Koninklijke Harmonie St. Joseph,



Schutterij Oldensaele en het Oldenzaals Latijns/Gregoriaans Basiliëkkor onder leiding van Dennis Vallenduuk mee.

> Heel Plechelmus bakt

Ook dit jaar wordt elke bakfan uitgenodigd om iets lekkers te bakken en we hebben heel wat lekkers nodig want het Plechelmusfeest wordt altijd goed bezocht.

Heeft u zin om iets lekkers te maken? Aanmelden kan voor maandag 8 juli bij pastor Constance Janssen pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

> Parochiële Caritas Instelling

Elke maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is er een inloop voor iedereen die hulp kan gebruiken. Op andere dagen kunt u contact opnemen met het secretariaat onder telefoonnummer 0541-530485 of per e-mail secretariaat@plechelmus.nl U mag er absoluut van uitgaan dat de vertrouwelijkheid altijd is gewaarborgd.

> Plechelmusparochie

Mailadres: secretariaat@plechelmus.nl
Website: www.plechelmusparochie.nl

Pastoraal team

Pastor Reerink	0541-53 02 91
	06 33 74 16 22
pastor-reerink@plechelmusparochie.nl	
Pastor van der Sman	06 51 07 53 32
pastor-vandersman@plechelmusparochie.nl	
Pastor Janssen	06 53 71 56 35
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl	